



φιλοκαλικά σταχυολογήματα

57

2020.9

...διαβάζω...ακούω...καταγράφω

"ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τὰ ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὐρήματα" (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

ἔχουμε μόνο δύο ζωές

Ὁ μάρτυς Θεμιστοκλῆς (21 Δεκεμβρίου) τό ἤξερε πολύ καλά αὐτό - κι ἄς ἦτανε ἀγράμματος, τσοπάνης - ὅτι ἔχουμε μιά δεύτερη ζωή.

Ἐποχή φοβερῶν διωγμῶν ἐπί εἰδωλολατρίας. Καταδίωκαν κάποιον, κι ὁ Θεμιστοκλῆς προσφέρθηκε νά πάρει τή θέση του. Πολλοί χριστιανοί ἔφευγαν στά βουνά καί στά δάση γιά τό φόβο τῶν βασιανιστηρίων, γιά νά μὴν ὑποκύψουν καί ἀρνηθοῦν.

Μέ τή γκλίτσα καί τήν κάπα μπροστά στόν εἰδωλοάτρη τύραννο:

— Ἀρνήσου τό Χριστό γιά νά σώσεις τή ζωή σου, τοῦ εἶπε ἐκεῖνος.

— Μή στενοχωριέσαι, ἔχω δύο ζωές!

Ὁ τύραννος θά νόμισε πῶς ἀστειεύεται ἢ πῶς ἔχει χάσει τὰ λογικά του. Ὁ Θεμιστοκλῆς συνέχισε:

— Ὁ Χριστός μου εἶναι ἡ 'ἀλήθεια καί ἡ ζωή', ἡ πραγματική ζωή. Εἶναι ἀνώτερη ἐκείνη ἀπό τήν παρούσα· τό μόνο πού καταφέρνεις εἶναι νά μέ ξεπροβοδίσεις γιά 'κείνη!'¹



Ἄθλησις Ἁγίου Μάρτυρος Θεμιστοκλέους
Μηνολόγιον Βασιλείου



Μᾶς συνέχει τό ἄγνωστο. Δέν ξέρουμε ποῦ θά βρεθοῦμε τήν ἐπόμενη στιγμή. Ἐνας ἄλλος κόσμος βρίσκεται πίσω ἀπό τὰ γήινα σύνορα.

¹ Μαρτύριον τοῦ ἁγίου Θεμιστοκλέους, 9. AN.BOLL. 94 (1976) 26-32.

Ἔλεγε κάποιος κοσμικός συγγραφέας:

«Ἔχουμε δύο ζωές. Τή μία τή ζοῦμε. Τήν ἄλλη τή χτίζουμε».⁵

Ἔτσι εἶναι. Τή χτίζουμε καί ἴσως κι ἐπιστατοῦμε στό χτίσιμο.

Μάλιστα αὐτοπροσώπως, κατά τόν ἅγιο **Μακάριο**, ὁ ὁποῖος δίνοντας τήν ἐντύπωση ὅτι προτρέχει κάπως, παροτρύνει:

«Γι' αὐτό γίνεται ξένος κανεῖς γιά τόν κόσμο, ὥστε νά πάει ἡ ψυχή του νοερά σέ ἄλλον κόσμο καί σ' ἄλλον αἰῶνα, νά πεισθεῖ μέ βεβαιότητα ὅτι πρέπει μέ τό φρόνημά του νά πάει ἀπό τώ ρα σέ ἄλλον αἰῶνα μέ τή βοήθεια τοῦ Πνεύματος, κι ἐκεῖ νά ἔχει τήν διαγωγή του, νά τρυφᾷ καί ν' ἀπολαμβάνει τά πνευματικά ἀγαθά καί ὁ μέσα ἄνθρωπος νά ἀναγεννηθεῖ μέ τό Πνεῦμα, γιατί εἶναι ἄλλος θάνατος πέρα ἀπ' αὐτόν πού φαίνεται καί ἄλλη ζωή ἔξω ἀπό αὐτή τήν φαινομενική».⁶

Ὁ ἅγιος **Σεραφεῖμ τοῦ Σάρωφ** μᾶς ἀνοίγει τά φτερά γιά 'κεῖ:

«Τί χαρά, τί ἀγαλλίαση περιμένει τήν ψυχή ὅταν οἱ ἄγγελοι τοῦ Θεοῦ ἔρχονται νά τήν πάρουν... πετᾶ μαζί τους, σάν νά ἐπιστρέφει ἀπό μιά ξένη χώρα στή γενέτειρά της».⁷

Καλή ἐπάνοδο στή 'γενέτειρα'!



⁵ Στέφαν Τσβάιχ.

⁶ Μακαρίου Αἰγυπτίου, Ὁμιλία 49:2 .

⁷ Φιλοκαλία Ρώσων Νηπτικῶν, Α', 1983, 29 & 51.



Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος Μακάριος
Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com