



φιλοκαλικά σταχυολογήματα

23

2020.5

...διαβάζω...άκούω...καταγράφω

“ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὐρήματα” (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

ΜΕΣΟΠΕΝΤΗΚΟΣΤῆ

“κρατήρας ἀκενώτων δωρεῶν”

Ὅταν ὁ Ἀββάς Ζωσιμᾶς συνάντησε στήν ἔρημο τήν Ὁσία Μαρία τήν Αἴγυπτία παραξενεύτηκε ὅταν εἶδε πώς αὐτή γνώριζε καί χρησιμοποιοῦσε χωρία τῆς Ἁγίας Γραφῆς. Μιά πρώην πόρνη ὑπῆρξε καί ἀγράμματη, πού δέν εἶχε σ' ὅλη τήν προηγούμενη ζωή της καμιά σχέση μέ «ἀγιοτικά».

Ὅταν τή ρώτησε ἄν ἔχει διαβάσει τούς Ψαλμούς καί ἄλλα βιβλία, ἡ ὁσία «χαμογέλασε κάπως» ὅπως λέει ὁ βίος της καί ἀπάντησε:

— Πίστεψέ με, ὅτι δέν εἶδα ἄλλον ἄνθρωπο ἀπό τότε πού πέρασα τόν Ἰορδάνη, παρά μόνο σήμερα τό πρόσωπό σου, ἀλλά οὔτε κάποιον θηρίο ἢ ἄλλο ζῶο συνάντησα ἀπό τότε πού ἦρθα σέ αὐτή τήν ἔρημο· λοιπόν γράμματα ποτέ δέν ἔμαθα, ἀλλά οὔτε ἄκουσα κανένα νά ψάλλει ἢ νά διαβάζει. Ὁ λόγος τοῦ Θεοῦ ὅμως, πού εἶναι ζωντανός καί δραστικός, αὐτός διδάσκει τή γνώση στόν ἄνθρωπο.¹

Ψάλλουμε σήμερα στό Ἐξαποστειλᾶριο τῆς γιορτῆς:

«Ὁ τὸν κρατῆρα ἔχων, τῶν ἀκενώτων δωρεῶν, δός μοι ἀρύσασθαι ὕδωρ, εἰς ἄφεσιν ἀμαρτιῶν, ὅτι συνέχομαι δίψη, εὐσπλαγχνε μόνε οἰκτίρμον»



¹ Βίος Ὁσίας Μαρίας τῆς Αἴγυπτίας, Ἰ.Μ.Σταυρονικήτα, 2008, 77.

«Σύ πού ἔχεις τό ποτήριο γεμάτο ἀτέλειωτες
δωρεές, δός μου ἀπό τό νερό αὐτό γιά ἄφεση
τῶν ἁμαρτιῶν μου, γιατί μέ τυραννάει ἡ δίψα,
μόνε εὐσπλαχνικέ καί ἐλεήμον»

Δίψασε ἡ ὁσία Μαρία καί βρῆκε αὐτό πού
ζητοῦσε.



Ποιά εἶναι ὅμως πραγματικά ἡ γιορτή αὐτή. Τί εἶναι ἡ Μεσοπεντηκοστή, τί γιορτάζουμε
ἀκριβῶς σήμερα;

Μεσοπεντηκοστή ὀνομάζεται ἡ σημερινή γιορτή γιατί βρίσκεται στή μέση, ἀνάμεσα στό
Πάσχα καί τήν Πεντηκοστή (25 μέρες μετά τό Πάσχα καί ἄλλες 25 ὑπολείπονται μέχρι τήν
ἑορτή τῆς Πεντηκοστῆς).

Τιμᾶται στή γιορτή αὐτή ἡ τοῦ Θεοῦ Σοφία, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ. Στόν Θεό Λόγο
εἶναι ἀφιερωμένος καί ὁ ναός τῆς Κωνσταντινούπολης, ἡ Ἁγία-Σοφία.

Δύο μεγάλοι ὑμνογράφοι σήμερα συνέθεσαν θαυμαστή ὑμνογραφία (Θεοφάνης ὁ
Γραπτός καί Ἄνδρέας Κρήτης)

Στή λιτή τῆς σημερινῆς γιορτῆς τῆς Μεσοπεντηκοστῆς, διαβάζουμε τό ἐξῆς ἀπόσπασμα
ἀπό τό Βιβλίο Παροιμιῶν, 9:1-6:

**«Ἡ Σοφία ἔχτισε τό σπίτι της μέ τούς ἐφτά ὠραίους στύλους του. Τά ζῶα της
ἔσφαξε, τό κρασί της ἀνάμειξε κι ἔστρωσε τό τραπέζι της. Ἔστειλε τίς δούλες της καί
καλεῖ μέ δυνατή φωνή: Ὅποιος στερεῖται σοφία ἄς ἔρθει κατά ἴδιον! καί στούς
ἀνόητους λέει: Ἐλᾶτε, φᾶτε ἀπ' τό ψωμί μου καί πιέστε ἀπ' τό κρασί πού ἀνάμειξα!
Ἐγκαταλείψτε τήν ἀφροσύνη σας γιά νά βασιλεύσετε στούς αἰῶνες, καί ζητεῖστε τή
φρόνηση καί βαδίστε ἴσια στής σύνεσης τό δρόμο».**

