



φιλοκαλικά σταχυολογήματα

19

2020.5

...διαβάζω...ακούω...καταγράφω

"ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὐρήματα" (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

ὁ μάγος κι ὁ ἅγιος στή φωτιά

Ὁ Ρώσος ἅγιος Στέφανος τοῦ Πέρμ ἔζησε τόν 14ο αἰώνα (+1396) ἡ δέ μνήμη του ἐπιτελεῖται σήμερα, 26 Ἀπριλίου.

Εἶναι ὁ ἱεραπόστολος καί φωτιστής τῆς χώρας τῶν Ζυρίων ἢ Ζυριάνων, μιᾶς περιοχῆς στά δυτικά Οὐράλια ὄρη. Ἀκούγοντας γιά τήν περιοχή αὐτή, ὅπου εἶχαν ἐπικρατήσει τά ζιζάνια τοῦ παγανισμοῦ, ὁ Στέφανος θέλησε νά μεταδώσει τό φῶς τοῦ εὐαγγελίου. Ἀφιερώθηκε στή μελέτη τῆς τοπικῆς διαλέκτου τῶν Ζυριάνων, φρόντισε νά συντάξει ἕνα ἀλφάβητο καί ἀκολούθως μετέφρασε, ἀπό τό ἐλληνικό πρωτότυπο, ἐκκλησιαστικά βιβλία σ' αὐτή τή γλῶσσα (ὅπως τό Ψαλτήρι καί τό Ὁρολόγιο). Δέν θέλησε νά προχωρήσει μέ δική του πρωτοβουλία τήν ἱεραποστολή παρά μόνο ἀφοῦ ἔλαβε εὐλογία ἀπό τόν Μητροπολίτη Μόσχας.¹

Παρακάτω εἶναι τό περιστατικό μέ τόν μάγο πού ἐπίσης ἔκανε 'ἱεραποστολή' στά μέρη τῶν Ζυριάνων. Μᾶλλον ἦταν ὁ κυρίαρχος ἐκεῖ τοῦ φοβισμένου λαοῦ καί ὁ ἀρχηγός ἄλλων μάγων.



«Παρά τίς ἐπιτυχίες τοῦ ἀγίου, ἕνας μάγος ὀνόματι Πάμμ ἐπεδίωξε νά ἐπαναφέρει τούς κατοίκους τοῦ Πέρμ στήν εἰδωλολατρία χρησιμοποιοῦντας τεχνάσματα πού τοῦ

¹ Πρόλογος, Ἀπρίλιος, 272-273.

ένέπνευσε ὁ δαίμονας. Σέ μία ἀπό τίς συχνές δημόσιες ἀντιπαραθέσεις τους μέ τόν ἅγιο Στέφανο, ὁ Πάμμ πρότεινε νά ἀποδείξουν διά τῶν ἔργων ποιὰ πίστη ἦταν ἡ ἀληθινή.

Ὁ ἅγιος συμφώνησε καί πρότεινε τήν δοκιμασία τοῦ πυρός καί τοῦ ὕδατος. Ἀνέπεμψε διάπυρο δέηση στόν Κύριο καί κάλεσε μέ χαρά τόν μάγο νά εἰσέλθουν μαζί, κρατώντας ὁ ἕνας τό χέρι τοῦ ἄλλου, στήν κάμινο πού εἶχαν ἀνάψει γιά τόν σκοπό αὐτό. Προχώρησε μέσα στίς φλόγες, σέρνοντας τόν μάγο, πού ἔντρομος φώναζε ὅτι δέν ἤθελε νά καεῖ ζωντανός.

— Ἐσύ ὁ ἴδιος δέν τό πρότεινες γιά νά δοκιμάσεις τόν Θεό τόν ζώντα; τοῦ εἶπε ὁ ἅγιος, γιατί τώρα ὑπαναχωρεῖς;

Ὁ μάγος ἀναγνώρισε τό σφάλμα του κι ἀρνήθηκε ἐπίσης νά πέσει στά παγωμένα νερά τοῦ ποταμοῦ Βίσεγκντα. Ὁ Στέφανος τοῦ εἶπε:

— Θά πιστέψεις λοιπόν, καί θά βαπτιστεῖς, τώρα πού νικήθηκες;

Παρά τίς κραυγές τοῦ πλήθους, πού ἀπαιτοῦσε νά θανατωθεῖ ὁ Πάμμ, ὁ ἅγιος ἀρνήθηκε νά τοῦ κάνει κακό, ὑπενθυμίζοντας τίς ἐντολές τοῦ Χριστοῦ σχετικά μέ τήν ἀνεξικακία καί τήν ἀγάπη πρὸς τοὺς ἐχθρούς καί ἀρέστηκε νά ζητήσει ἀπό τίς Ἀρχές νά τόν διώξουν ἀπό τήν ἐπαρχία γιά νά πάψει νά διαφθείρει τόν λαό τοῦ Θεοῦ.»²



Τό πλέον σημαντικό στή διήγηση αὐτή δέν εἶναι ἡ ὑπαναχώρηση τοῦ Μάγου. Αὐτή ἦταν ...δεδομένη.

Εἶναι ἡ ἀγάπη καί ἡ συγχωρητικότητα πού ἔδειξε ὁ ἅγιος ἀπέναντι στή δυστυχημένη αὐτή ὕπαρξη πού ἦταν κυριευμένη ἀπό τοὺς δαίμονες. Χειροπιαστά ὁ μάγος γνώρισε τή θεία δύναμη καί ἀντίστοιχα τήν δική του ἀσθένεια καί τῶν χορηγῶν του δαιμόνων καί ἐν τούτοις παρέμεινε ἀμετανόητος.

Ἀγαποῦμε τόν ἄνθρωπο, μισοῦμε τήν αἵρεση.



² Ν. Συναξαριστής 4, 234-235.

Ἀγαποῦμε τόν αἰρετικό, τόν δαιμονιώδη, τόν εἰδωλολάτρη, τόν ἐχθρό μας, καθέναν πού ἐπιλέγει διαφορετικό δρόμο ἀπό τόν δικό μας ἢ ἀκόμη πού πολεμᾷ τήν ἀληθινή πίστη. Εἶναι ἄρρωστος αὐτός, γι' αὐτό ἔχει ἀνάγκη ἀπό ἀγάπη κι ἀπό προσευχές.

Ὁ ἁγιορείτης στάρετς Σιλουανός ἔλεγε:

«Ὅποιος δέν ἀγαπᾷ τούς ἐχθρούς, αὐτός δέν θά μπορέσει νά γνωρίσει ἀληθινά τόν Κύριο καί τή γλυκύτητα τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Τό Ἅγιο Πνεῦμα μᾶς διδάσκει νά ἀγαποῦμε τούς ἐχθρούς ἔτσι, ὥστε ἡ ψυχή νά πονᾷ γι' αὐτούς σάν νά ἦταν ἀληθινά παιδιά της. Ὑπάρχουν ἄνθρωποι πού εὐχονται γιά τούς ἐχθρούς τους ἢ γιά τούς ἐχθρούς τῆς Ἐκκλησίας τήν ἀπώλεια καί τά βάσανα στό πῦρ τῆς κολάσεως. Σκέφτονται ἔτσι, γιατί δέν διδάχθηκαν ἀπό τό Ἅγιο Πνεῦμα τήν ἀγάπη τοῦ Θεοῦ. Ὅποιος, ὅμως, τή διδάχθηκε πραγματικά, αὐτός χύνει δάκρυα γιά ὅλο τόν κόσμο».³



Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν &
πάσης Ἑλλάδος Μακάριος
Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com

³ Ὁ ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, 2013, 346.