



φιλοκαλικά σταχυολογήματα

...διαβάζω...ακούω...καταγράφω

17

2020.5

"ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τά ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὐρήματα" (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

ὁ σαλός & ἡ πανοῦκλα

Σήμερα 24 Ἀπριλίου, ἐορτάζεται ἡ μνήμη ἑνός, ὄχι ἀπό τούς πολύ γνωστούς σαλούς ἁγίους, τοῦ Θωμᾶ τῆς Συρίας (+594 μ.Χ.).

Παρακάτω τμήμα ἀπό τό βιβλίο πού ἐξέδωσε ἁγιορείτης μοναχός (μιά συλλογή μέ βιογραφικά περισσότερων ἀπό 25 διά Χριστόν σαλῶν ἁγίων).¹

Ὁ ὄσιος στάλθηκε στήν Ἀντιόχεια γιά νά πάρει τίς ἐτήσιες μοναστηριακές προμήθειες, οἱ ὁποῖες συνήθως δίνονταν ἀπό τόν ἴδιο τόν Πατριάρχη Ἀντιοχείας. Ἐκείνη τήν ἐποχή τήν πατριαρχική πόλη τήν εἶχε χτυπήσει συμπτωματικά μία **ἐπιδημία πανοῦκλας**.

Ἐπιστρέφοντας ἀπό τήν Ἀντιόχεια στή μονή του ὁ ἅγιος, μπήκε σέ μία ἐκκλησία νά προσευχηθεῖ στά προάστια τῆς Ἀντιοχείας καί ἐκεῖ ἄφησε τήν τελευταία πνοή του.

Τό λείψανο τοῦ ὁσίου ἐνταφιάστηκε στό κοιμητήριο γιά τούς ξένους. Ὁ Πατριάρχης τῆς Ἀντιοχείας, μετά ἀπό μερικές μέρες προφανῶς, παράγγειλε γιά κάποια αἰτία νά ξεθαφτεῖ τό σκήνωμα τοῦ ὁσίου. Ὅταν αὐτό ἀποκαλύφθηκε ἀπό τό χῶμα, βρέθηκε νά εὐωδιάζει. Τότε μετέφεραν τό λείψανο στήν Ἀντιόχεια μέ ἐορταστική πομπή. Τό τοποθέτησαν σέ ἕναν ξεχωριστό τάφο καί διαπιστώθηκε πῶς σταμάτησε ἡ πανοῦκλα τήν ἡμέρα ἀκριβῶς πού τά λείψανα μπήκαν στήν πόλη.

Ἔτσι ὀρίστηκε ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου νά ἐορτάζεται στίς 24 Ἀπριλίου, τήν ἡμέρα πού ἔγινε ἡ μεταφορά τοῦ λειψάνου του στήν Ἀντιόχεια.



¹ Ἡμεῖς μωροί διά Χριστόν, Βίος καί πολιτεία ὁσίων σαλῶν, 2006, 17-18 (ἔκδ. β' 2009, 19-20).

Εἶναι σημαντικό, ὅτι καί μόνο ἡ παρουσία τοῦ λειψάνου ἑνὸς ἁγίου ἀπάλειψε μιὰ ἐπιδημική μεταδοτική ἀσθένεια μπροστά στήν ὁποία οἱ ἀνθρώπινες προσπάθειες ἀπέβαιναν ἄκαρπες.

Τό περιστατικό ἀναφέρεται ἀπό τόν ἱστορικό Εὐάγριο τόν λεγόμενο Σχολαστικό² καθώς καί στό Λειμωνάριο σέ παραλλαγή τῆς ἀφήγησης.³

Ὁ ἅγιος Χρυσόστομος συνιστᾷ τήν καταφυγή σέ γιατρούς πού δέν ἀστοχοῦν. Δέν κάνουν λάθη - κάποτε μοιραία - δέν ἀνταλλάσσουν μέ χρήματα τό 'λειτούργημά' τους.

«Ἄς καταφεύγομε λοιπόν συνέχεια πρὸς αὐτούς σάν πρὸς γιατρούς πνευματικούς. Γιατί γι' αὐτό ὁ ἀγαθός Κύριος μᾶς ἄφησε τά σώματά τους, ὥστε, ἐρχόμενοι ἐδῶ καί ἀспаζόμενοι αὐτά μέ τή διάθεση τῆς ψυχῆς, νά λαμβάνομε μέγιστη θεραπεία καί τῶν ψυχικῶν καί τῶν σωματικῶν ἀσθενειῶν μας. Πραγματικά ἂν ἐρχόμαστε ἐδῶ μέ πίστη, εἴτε ἔχομε πάθος ψυχικό εἴτε σωματικό, θά ἐπιστρέψομε ἀφοῦ λάβομε τήν κατάλληλη θεραπεία».⁴



Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν &
πάσης Ἑλλάδος Μακάριος
Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com

² Σχολαστικοί λεγόντουσαν αὐτοί πού ἀσκοῦσαν τό ἐπάγγελμα τοῦ δικηγόρου. Ἀργότερα ἔλαβε στή Κωνσταντινούπολη ὑψηλά πολιτικά ἀξιώματα. Διακρίνεται ἀπό τόν αἰρετικό Εὐάγριο πού ἔζησε δύο αἰῶνες νωρίτερα (+392).

³ Ἰωάννου Μόσχου, Λειμωνάριο, 80.

⁴ Κατήχηση 7:5 ΕΠΕ 30, 475.