



# σταχυολογήματα

5

...διαβάζω...ακούω...καταγράφω

2020.4

"ἔδοξε τοίνυν ἡμῖν τὰ ἐκ φιλομαθείας συνενεγκεῖν εὐρήματα" (Κύριλλος Ἀλεξανδρείας)

## τί κάνει ἓνα ἀβγό...

Ἀπό τό βιβλίον γιά τόν σάρετς Σιλουανό, ὅπως διηγεῖται ὁ ἴδιος:

«Ἦταν Πάσχα. Ἐπέστρεφα μετὰ τόν ἑσπερινό ἀπό τό Καθολικό τῆς Μονῆς στό κατάλυμά μου, στό Μύλο. Στό δρόμο εἶδα ἓναν ἐργάτη. "Ὅταν τόν πλησίασα, μέ παρακάλεσε νά τοῦ δώσω ἓνα ἀβγό. Δέν εἶχα. Γύρισα στό Μοναστήρι καί πῆρα ἀπό τόν πνευματικό μου δύο ἀβγά. Τό ἓνα τό ἔδωσα στόν ἐργάτη. Μοῦ λέει: "Εἴμαστε δύο". Τότε τοῦ ἔδωσα καί τό δεύτερο καί ὅταν ἀπομακρύνθηκε ἄρχισα νά κλαίω ἀπό συμπόνοια γιά τόν φτωχό λαό τοῦ Θεοῦ, καί ἔτσι ἦρθε στήν ψυχή μου τό πένθος γιά ὅλη τήν οἰκουμένη καί γιά κάθε κτίσμα.



Μιά ἄλλη φορά, ἐπίσης Πάσχα, πηγαίνοντας ἀπό τήν μεγάλη πόρτα τοῦ Μοναστηριοῦ πρὸς τό νέο κτίριο τῆς Μεταμορφώσεως, βλέπω νά ἔρχεται πρὸς τό μέρος μου ἓνα παιδάκι μέ χαρούμενο πρόσωπο· ἡ χάρις τοῦ Θεοῦ χαροποιεῖ τὰ μικρά παιδιά. Εἶχα ἓνα ἀβγό καί τό ἔδωσα στό παιδάκι. Χάρηκε κι ἔτρεξε στόν πατέρα του νά τοῦ δείξει τό δῶρο. Καί γι' αὐτό τό ἐλάχιστο πράγμα ὁ Θεός μοῦ ἔδωσε μεγάλη χαρά καί ἀγάπησα κάθε πλάσμα τοῦ Θεοῦ, καί τό Ἅγιο Πνεῦμα ἠχοῦσε στήν ψυχή μου. "Ὅταν γύρισα στό κελλί μου, προσευχόμενοι μέ δάκρυα στόν Θεό γιά πολλή ὥρα ἀπό συμπόνοια γιά τόν κόσμον.

Ἔω, Πνεῦμα Ἅγιο, μεῖνε πάντοτε μέσα μας. Εἶναι καλό γιά μᾶς νά εἴμαστε μαζί σου...».<sup>1</sup>

Ὁ γέροντας Σιλουανός ἔκλαψε ἀπό συμπόνοια κάνοντας μιά ἀπλή σπλαγχνική χειρονομία. Πῆρε χαρά ὅταν ἡ καρδιά του κινήθηκε καί ἔσπευσε νά συνδράμει τόν πλησίον. Ἡ ἀνταμοιβή τῶν «καλῶν ἔργων» δέν γίνεται κάποτε στό ...μέλλον, μετὰ

<sup>1</sup> Ὁ Ἅγιος Σιλουανός ὁ Ἀθωνίτης, 2013, 451-2.

θάνατον, ὅταν θά 'ζυγισθοῦν' στήν ἄλλη ζωή τά ἔργα μας γιά νά βρεθεῖ πόσων καρατίων εἶναι. Τώρα πληρώνουν. Ἡ ἀμοιβή ἔρχεται χέρι-χέρι μέ τά ἔργα.

Ὁ ἅγιος **Χρυσόστομος** τό εἶχε διαπιστώσει ἀπό παλαιά: «**δῶσε ἐλεημοσύνη, καί θά δεῖς πόση χαρά ἀκολουθεῖ!**»!<sup>2</sup> Μάλιστα προχωράει περισσότερο ὁ ἅγιος καί λέει ὅτι καί *πρίν* ἀπό τά ἔργα ἔρχεται ἡ χάρις, ἀντίθετα μέ τόν παλαιό νόμο πού ζητοῦσε *πρῶτα* τά ἔργα.<sup>3</sup>

Αὐτό σημαίνει ὅτι μόλις συλλάβει κανεῖς στή σκέψη του νά κάνει κάτι καλό, *πρίν* ἀκόμα ἐνεργήσει καί τό θέσει σέ πράξη ἀμείβεται! Ἡ ἀγαθή πρόθεση, λέει, ὁ ἅγιος **Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος**, «**καί πρό τῆς ἐργασίας τῶν ἐντολῶν, ἀνέσυρε πολλούς ἀπό τόν θάνατο στήν ζωή**».<sup>4</sup>

Ὁ ἅγιος **Ἄνδρέας ὁ διά Χριστόν σαλός** συνάντησε κάποτε στό δρόμο ἕνα μοναχό. Ἐκτελοῦσε ὁ μοναχός ὅλα τά μοναχικά του καθήκοντα μέ ἀκρίβεια, σέ ἕνα μόνο ὑστεροῦσε. Ἦταν τσιγκούνης καί φιλάργυρος. Μερικοί πού πήγαιναν σ' αὐτόν, τοῦ ἔδιναν χρήματα νά μοιράσει στούς φτωχοῦς γιά τήν ψυχή τους. Ἐκεῖνος ὅμως νικημένος ἀπό τό πάθος του δέν ἔδινε τίποτε. Ὁ ἅγιος εἶδε μέ τά μάτια τῆς ψυχῆς του ἕνα φοβερό δράκοντα νά εἶναι τυλιγμένος στό λαιμό καί στό σῶμα τοῦ μοναχοῦ καί μιά ἐπιγραφή «**ὁ δράκοντας τῆς φιλαργυρίας**». Προσευχήθηκε, πῆρε ἀπό τό χέρι τόν μοναχό, τοῦ ἐκμυστηρεύθηκε αὐτά πού εἶδε καί τόν συμβούλεψε στοργικά. Μόλις ὁ μοναχός πρόθυμα ὑποσχέθηκε ὅτι θά ἀκούσει τή συμβουλή του, ὁ ἅγιος εἶδε τή δύναμη τοῦ



<sup>2</sup> PG 62, 415, ΕΠΕ 22, 423.

<sup>3</sup> PG 60,488 β: «**Εκεῖνος μέν γάρ (ὁ νόμος) μετά τούς πόνους τούς στεφάνους ἐπήγγελο, αὕτη δέ (ἡ χάρις) πρότερον ἐστεφάνωσε, καί τότε εἰς τούς ἀγῶνας εἴλκυσεν**».

<sup>4</sup> Κατήχ. 13.149, ΑΑΠ 2, 78, SC 104, 202.

έχθροῦ νά ἀφανίζεται. Σάν μιὰ ἀστραπή νά ἔπεσε πάνω στόν δράκοντα καί τόν ἀφάνισε.<sup>5</sup>

Στήν εἰκόνα τῆς Β΄ Παρουσίας θά ἀνοίγοῦν βιβλία μέ τά ἔργα τοῦ καθενός. Χρονικά ἢ σκηνή τοποθετεῖται μετά θάνατον ἀλλά, στήν πραγματικότητα, *τώρα* γίνονται οἱ 'ἐγγραφές',—καί γίνονται στά «βιβλία τῶν συνειδήσεων».<sup>6</sup>

Κατά τήν μέλλουσα φοβερή ἐκείνη Παρουσία, **«ὁ Χριστός θά ἀναστήσει ὅλες τίς φυλές τοῦ Ἀδάμ, πού ἀπό τήν ἀρχή τῶν αἰώνων ἔχουν πεθάνει»**, λέει ὁ ἅγιος Μακάριος ὁ Αἰγύπτιος,<sup>7</sup> καί τότε τά σώματα τῶν σεσωσμένων **«θά περιβληθοῦν μέ θεϊκή δόξα, θά εἶναι γεμάτα ἀπό τή δόξα τοῦ Πνεύματος τήν ὁποία ἀπό αὐτή τή ζωή εἶχαν μέσα στίς ψυχές τους»**.

Δέν γίνεται κάποιο παζάρεμα· δέν πρόκειται γιά 'ἀγοραπωλησία', γι' ἀνταλλαγὴ 'ἐμπορευμάτων'. Ἡ χάρις δίνεται δωρεάν καί δίνεται σ' αὐτή τή ζωή!

Τί κάνει ἕνα ἀβγό!...



Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος Μακάριος  
Ἐπικοινωνία: [archbishopmakarios@gmail.com](mailto:archbishopmakarios@gmail.com)

<sup>5</sup> Ἀξίζει νά διαβάσει κανεὶς ὅλη τή σχετικὴ διήγηση πού πιάνει περίπου 7 σελίδες στόν βίο τοῦ Ἁγ. Ἀνδρέα (ἔκδ. Παρακλήτου, 2005, 112-119).

<sup>6</sup> Συμεών Ν. Θεολόγου, Ἠθ. 1, 12, 12: **«θά ἀνοίχθοῦν οἱ βίβλοι τῆς συνειδήσεως τοῦ καθενός»**.

<sup>7</sup> Ὁμιλ. 5:12.