



παιδευτικές ασκήσεις

Σέ κάποια παλαιά εικόνα τοῦ ἁγίου **Συμεών τοῦ Στυλίτη** (1 Σεπτ.) ἐμφανίζεται ὁ ἅγιος πάνω στόν στύλο ...βγάζοντας τό ἓνα πόδι ἔξω!

Στήν πραγματικότητα εἶναι ἀπίθανο νά εἶχε ἐξορύξει τόν στύλο ὁ ἅγιος μόνο καί μόνο γιά νά βγάλει τό πόδι του. Ὁ ἁγιογράφος θέλησε προφανῶς νά μεταδώσει ἐποπτικά κάτι πού συνέβη στόν ἅγιο. Ποιό εἶναι αὐτό;

Τό διηγόταν ὁ ἴδιος ὁ ἅγιος. "Ὅταν ἦταν μικρός εἶχε δεῖ σέ κάποιο θάμνο μιά φωλιά πουλιῶν. Τήν κλώτσησε κι αὐτό χρόνια μετά τοῦ δημιούργησε πρόβλημα στό αὐτουργό δεξί πόδι.

Σάπισε τό πόδι του μέχρι πού ἐμφανίστηκαν σκουλήκια σ' αὐτό. Πονοῦσε μέχρι τέλους τῆς ζωῆς του. Καθώς ἔβοσκα τά πρόβατα τοῦ πατέρα μου, ἔλεγε, μέ τό πόδι μου χάλασα μιά φωλιά πουλιῶν, καί δίκαια τώρα ὑποφέρω, γιά νά βρῶ ἀνάπαυση ἐκεῖ μέ τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ.



Ὑπάρχουν πράγματα πού τά θεωροῦμε – γιατί ἔτσι μοιάζουν – ὅτι εἶναι τιμωρία ἀπό τόν Θεό. «Γιά νά βρῶ ἀνάπαυση», λέει ἐδῶ ὁ ἅγιος. Γιά νά μή τόν συνοδεύουν οἱ τύψεις καί τόν βασανίζουν στήν ἄλλη ζωή.

Ὁ ἀπόστολος **Θωμᾶς**, πού ἀμφέβαλλε ἂν ὁ Χριστός ἀναστήθηκε (κι ἤθελε νά ἐλέγξει μέ τό δάκτυλό του τήν πλευρά τοῦ Ἰησοῦ)¹, μαρτύρησε μέ ...λογχισμό στό πλευρό!² Γιά νά μή μείνουν στή συνείδησή του ὑπολείματα ἀπό τήν ἀπροθυμία του νά πιστέψει.

¹ Ἰω. 20:25, «Ἐάν δέν δῶ στά χέρια του τό σημάδι ἀπό τά καρφιά καί δέν βάλω τό δάκτυλό μου στό σημάδι ἀπό τά καρφιά καί δέν βάλω τό χέρι μου στήν πλευρά του, δέν θά πιστέψω».

² Νέος Συναξαριστής 10, 76: Ὁ ἡγεμόνας «διέταξε νά συλλάβουν τόν Θωμᾶ καί ἔστειλε πέντε στρατιῶτες νά τόν πάρουν καί νά τόν ὀδηγήσουν ἔξω ἀπό τήν πόλη ὅπου καί τόν θανάτωσαν τρυπώντας τον μέ λόγχες!» Τό Δοξαστικό τῶν Αἰνῶν στή μνήμη τοῦ ἀποστόλου (6 Ὀκτ.) ἀναφέρει αὐτή τή λεπτομέρεια: «...τοῦ Χριστοῦ τὰ πάθη ἐκμιμούμενος, τήν πλευράν

Κάποια παλαιά, δυτική άγια, ή Έθελδρέδα³ υπέφερε στά τελευταία της από είδος καρκίνου στό λαιμό. Δέν θέλησε νά δεχτεί θεραπευτική άγωγή. Γνώριζε καλά πώς ή άσθένεια καί ό πόνος εἶναι ή καλύτερη ...θεραπευτική άγωγή. Έξηγοῦσε στους γιατρούς πού μέ τήν τέχνη τους γύρευαν μᾶλλον νά τῆς ...στερήσουν τήν ανταμοιβή:

*«Καταλαβαίνω πολύ καλά ότι μοῦ άξίζει αυτή ή όδυνηρή πάθηση στό λαιμό μου, στόν όποιο θυμάμαι καλά πώς, όταν ήμουν κοπέλλα, συνήθιζα νά φοράω τό άχρηστο βάρος τῶν χρυσαφικῶν. Καί πιστεύω πώς ό Θεός στην άγαθότητά Του έπιθυμεί νά υπομείνω αυτό τόν πόνο στό λαιμό μου ὥστε νά άπαλλαγῶ από τήν ένοχή τῆς άχρηστης ματαιότητάς μου. Έχω λοιπόν τώρα αυτό τό καρκίνωμα νά μέ καίει στό λαιμό μου στή θέση τῶν χρυσαφικῶν καί τῶν κοσμημάτων ».*⁴

Ό άγιος **Ίσίδωρος ό Πηλουσιώτης** λέει πώς τά άμαρτήματά μας, άν μείνουν άθεράπευτα, θά μᾶς συνοδεύουν πάντοτε, **«θά μᾶς άκολουθοῦν σάν σκιές»** στην άλλη ζωή.⁵

Ό Θεός μᾶς άγαπᾶ! Δέν θέλει νά φύγουμε άπ' αυτό τόν μάταιο βίο παίρνοντας μαζί μας μνημες άμφιβολίας, κηλίδες, ύπολείμματα πού μπορεῖ νά μᾶς ένοχλοῦν αιώνια.



Έκδότης: Αρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Αθηνῶν & πάσης Ελλάδος Μακάριος
Έπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com

έλογχεύθης, καί έν τῷ γνώφω είσδύς της άφθαρσίας, αυτόν ίκέτευε, έλεηθῆναι τας ψυχάς ήμῶν».

³ Η μνήμη της έορτάζεται στίς 23 Ίουνίου (+679). Αγγλίδα Πριγκίπισσα, θυγατέρα τοῦ Βασιλιά τῆς Ανατολικῆς Άγγλίας. Νυμφεύθηκε, αλλά διατήρησε τόν γάμο της άγνό καί ἔτσι στίς συναξαριακές πηγές μνημονεύεται ὡς παρθένος. Κοιμήθηκε σέ ηλικία 49 ἐτῶν, ένῶ τό λείψανό της, 22 χρόνια μετά τήν κοίμησή της, άνακομίσθηκε άδιάφθορο.

⁴ Bede, History of the English Church and People, ch. iv 19.

⁵ ΕΠΕ 1, 315.