



«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι»

«Ἀνάστασιν Χριστοῦ θεασάμενοι, προσκυνήσωμεν Ἅγιον, Κύριον, Ἰησοῦν, τόν μόνον ἀναμάρτητον»

Ὁμολογοῦμε ὅτι εἶδαμε μέ τά μάτια μας τήν Ἀνάστασιν ('θεασάμενοι').

Ἀλλά πῶς τήν εἶδαμε ἀφοῦ αὐτή ἔλαβε χώρα ἐδῶ καί 2 χιλιάδες χρόνια, δέν εἴμασταν παρόντες τότε ἐκεῖ!

Ὁ ἅγιος **Συμεών ὁ Νέος Θεολόγος** ἀναρρωτιέται καί ἀπαντᾷ ταυτόχρονα:

«Πῶς μᾶς προτρέπει τό Πνεῦμα τό ἅγιο νά λέμε (σάν νά εἶδαμε αὐτήν πού δέν εἶδαμε) "Ἀνάσταση Χριστοῦ θεασάμενοι", ἐνῶ ἀναστήθηκε ὁ Χριστός μιά φορά πρὶν ἀπό χίλια ἔτη¹ καί οὔτε τότε τόν εἶδε κανένας νά ἀνασταίνεται; Ἄραγε μήπως ἡ θεία Γραφή θέλει νά ψευδόμαστε; Μακριά μιά τέτοια σκέψη· ἀντίθετα συνιστᾷ μᾶλλον νά λέμε τήν ἀλήθεια».

Καί συνεχίζει ἐξηγώντας ποιά εἶναι ἡ ἀλήθεια:

«Μέσα στό καθένα ἀπό μᾶς τούς πιστούς γίνεται ἡ ἀνάσταση τοῦ Χριστοῦ καί αὐτό ὄχι μιά φορά, ἀλλά κάθε ὥρα, ὁ ἴδιος ὁ Δεσπότης Χριστός ἀνασταίνεται μέσα μας, λαμπροφωρώντας καί ἀπαστράπτοντας τίς ἀστραπές τῆς ἀφθαρσίας καί τῆς θεότητος».²

Ἔτσι καί μέ τή Σταύρωση.

Ὁ Ἄπ. Παῦλος ἔγραφε στούς Γαλάτες: «Ἦ ἀνόητοι Γαλάται, τίς ὑμᾶς ἐβάσκανε τῇ ἀληθείᾳ μὴ πείθεσθαι, οἷς κατ' ὀφθαλμούς Ἰησοῦς Χριστός προεγράφη ἐν ὑμῖν



¹ Ὁ ἅγιος Συμεών ἔζησε τέλη 10ου καί ἀρχές 11ου αἰῶνος, δηλ. χίλια χρόνια περίπου μετὰ τήν Ἀνάσταση τοῦ Κυρίου.

² Λόγ. 42.

έσταυρωμένος;» («Ἄνοητοι Γαλάτες, ποιός σᾶς μάτιασε, νά μήν πείθεστε στήν ἀλήθεια, σεῖς, πού μπροστά στά μάτια σας ζωγραφίστηκε ὁ Ἰησοῦς Χριστός σταυρωμένος;») (Γαλ. 3:1).

Παράξενο δέν εἶναι; Οἱ Γαλάτες δέν βρισκόντουσαν στά Ἱεροσόλυμα κατά τό Πάθος, ἀλλά στή χώρα τους τή Γαλατία³. Καί ὁμως, ὅπως λέει ὁ ἅγιος Χρυσόστομος **«ἀκριβέστερον ἐθεώρησαν»** («μέ περισσότερη ἀκρίβεια εἶδαν») ἀπό αὐτούς πού ζοῦσαν στά Ἱεροσόλυμα!

Ὁ Ἄπ. Παῦλος γράφει αὐτό στήν ἐπιστολή του **«γιά νά δείξει τήν δύναμη τῆς πίστεως, ἡ ὁποία μπορεῖ νά βλέπει καί τά μακρυνά. Καί δέν εἶπε σταυρώθηκε, ἀλλά “ζωγραφίστηκε σταυρωμένος”, δηλώνοντας ὅτι μέ τά μάτια τῆς πίστεως εἶδαν καί μέ περισσότερη ἀκρίβεια ἀπό μερικούς ἀπό τούς παρόντες πού εἶδαν τή σταύρωση. Διότι ἀπό ἐκείνους μέν πολλοί, ἀφοῦ εἶδαν, δέν ὠφελήθηκαν καθόλου· αὐτοί ὁμως, μέ τά μάτια τους μέν δέν εἶδαν, ἀλλά μέ τήν πίστη εἶδαν μέ περισσότερη ἀκρίβεια»**.⁴

Ἄν ὁ ἀπόστολος τούς ἀποκαλεῖ ἀνόητους εἶναι γιατί πολλοί μετά αὐτά πού «εἶδαν» ξαναγύρισαν στίς παλαιές νομικές συνήθειές τους.⁵

Μέσα μας ἡ **Ἀνάσταση**, μέσα μας ἡ **Σταύρωση**, ἡ **Ταφή**, ἡ **Ἀνάληψη**, ἡ **Μεταμόρφωση**...



Ἐκδότης: Ἀρχιεπίσκοπος Γ.Ο.Χ. Ἀθηνῶν & πάσης Ἑλλάδος Μακάριος
Ἐπικοινωνία: archbishopmakarios@gmail.com

³ Ἡ Γαλατία ἦταν παλαιά χώρα στά βάθη τῆς Μ.Ἀσίας, ὅπου σήμερα βρίσκεται ἡ πρωτεύουσα τῆς Τουρκίας Ἄγκυρα. Πῆρε τήν ὀνομασία της ἀπό μεταναστευτικό ρεῦμα κελτικῶν φυλῶν Γαλατῶν κατά τόν 3ο αἰῶνα π.Χ. ὅταν μιά ομάδα 10.000 περίπου Κελτῶν πολεμιστῶν μέ δούλους καί γυναικόπαιδα ἀνταποκρίθηκαν στήν πρόσκληση τοῦ βασιλιά τῆς Βιθυνίας γιά ἐνίσχυση στρατιωτική. Τελικά ἐγκαταστάθηκαν μόνιμα ἐκεῖ καί ἡ περιοχή πῆρε τό ὄνομά τους.

⁴ Ἰωάννου Χρυστόμου, Ὅμιλ. 3 στήν ἐπιστολή πρὸς Γαλάτας.

⁵ Ἰω. Χρυσ. ὅπ. παρ.